

Cynisch lintje voor Karel Anthonissen

Date : 17 mei 2017



De opzij gezette topman van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) [Karel Anthonissen](#) is verheven tot commandeur in de Leopoldsorde. Hij ontving daarvan een officieel schrijven van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ondertekend door minister Didier Reynders (MR). Dat mag cynisch genoemd worden. Anthonissen werd immers onder druk van de hoogste politieke en ambtelijke kringen koud gemaakt. Hij behield daarbij zijn titel van [gewestelijk directeur](#) maar verloor zijn bevoegdheden. Enkele weken terug waren zijn privé-verblijven nog de inzet van een aantal [huiszoekingen](#) in een opsporingsonderzoek naar perslekken.

Anthonissen krijgt het lintje zoals alle ambtenaren omdat hij er een aantal dienstjaren in zijn functie heeft opzitten. Naar verluidt heeft hij hartelijk gelachen om het eerbetoon dat hem nu te beurt valt. De BBI-directeur draagt al een andere titel "le fou de Gand". Hij kreeg die titel van zijn politieke entourage omdat hij zich konsekwent vastbeet in een aantal omstreden belastingsdossiers waaronder dat van gewezen EU-commissaris en liberaal toppoliticus [Karel De Gucht](#). Hij zou de tweede titel belangrijker vinden dan de eerste.