

Geert Van Istendael: Help die arme bovenbazen !

Date : 23 juni 2015

TOM POES EN DE BOVENBAZEN Door Marten Toonder



4955 Iedereen wil graag meer bezitten dan hij heeft, dat is begrijpelijk. Het is in de wereld echter ongelijk verdeeld; sommige lieden hebben niets en andere hebben alles. Voor de eerste soort is het leven ge-

en schrikdraad. Daar leiden ze een kammervol bestaan, dat ze dragelijk proberen te maken door hun bezittingen steeds opnieuw onder elkaar te verdelen. Zo kan men hierboven twee van het groepje aantref-

Geert van Istendael is een patriot. Een vurig taalpatriot die tot in Canada reist om de Nederlandse taal luister bij te zetten. Hij stelt er vast dat men in Brussel nog iets kan leren van de meertalige Canadezen. Via een ommetje langs Ludwig Verduyn en Marten Toonder droomt Van Istendael “en passant” ook van een humane herverdeling van het grootkapitaal. In het blad MO* schrijft hij er een mooi column over. [U kan die hier lezen.](#)